



WITTE PATERS **MISSIONARISSEN van en voor AFRIKA**

Vele jaren geleden verscheen er een artikel in Vrij Nederland over de Witte Paters onder de titel: Missie geslaagd!! Compleet met bruine foto's over paters, mensen en beesten.

Afrikaanse landen, waar de witte paters toen werkten, zijn ondertussen erg veranderd. Door onderwijs en eigen universitaire opleidingen zijn jonge Afrikanen bewust geworden van de mogelijkheden die ze in eigen landen hebben.

Zoals Sakala: zij studeerde in de Verenigde staten, had daar een goede baan, maar zei een rijke toekomst vaarwel om sociale werkster te worden in haar eigen land. Of zoals Fred die zijn computer winkeltje inruilde voor het verzorgen van gehandicapte kinderen. Margaret was jarenlang sociale werkster in een parochie, maar gaat naast het werk voor haar gezin door met studeren om haar diploma sociale wetenschappen te behalen. Paters en broeders die jaren van hun leven gaven om eenvoudig werk te doen onder de armste.

Allemaal kleine voorbeelden die de zorg en de betrokkenheid van mensen laten zien.



Wij lezen nogal eens van corruptie in Afrika en slechte omstandigheden in scholen, ziekenhuizen en gevangenissen. We worden daardoor beïnvloed en komen al gauw tot de conclusie dat er eigenlijk niks van terecht gekomen is in Afrika na al dat ontwikkelingsgeld en al die arbeid door missie en zending en ontwikkelingswerkers.
Gewoon een continent om te vergeten.

En toch..... Het is een bruisend continent. Jeugd vormt meer dan 60% van de bevolking. Sporten zit in hun bloed, zingen en dansen is hun leven, zaken doen op dorpsniveau is hun op het lijf geschreven, het zijn levenskunstenaars, en ze zijn trots op hun gehechtheid aan familie, vooral hun broers en zussen. Kortom, een continent om niet of beter nooit te vergeten. Trauma van gestolen grondstoffen inclusief oorlogen. Aan dat Afrika mochten wij als witte paters en broeders ons steentje bijdragen en dat doen we nog steeds als we de mogelijkheden

hebben. Dit jaar is Afrika in de ban van het voetballen. Na jarenlang weggezet te zijn als een continent dat wegteert door Aids, wordt Afrika nu ontdekt als een plaats waar de hele wereld kan samenkomen om elkaar te ontmoeten op het voetbalveld. Maar ook waar velen hun vakantie gaan houden: sommigen misschien wel op zoek naar waar “heerom” gewerkt heeft!

ZIJ REKENEN OP UW STEUN.

Onze oprechte dank



2009 FINANCIËEL

Ontvangen giften:	€ 52.653,91
Voor HH. Missen:	€ 455,00
Opbrengst:	€ 53.108,91
Onkosten (drukwerk, porti, etc.)	€ 5.537,87
Netto totaal:	€ 47.571,04

MISINTENTIES

Van bijgaand girobiljet kunt U, behalve voor uw gift, ook gebruik maken om intenties op te geven voor HH. Missen die U wilt laten opdragen.

Wilt U dit berichten per brief of e-mail.

AFRIKA STEUNFONDS WITTE PATERS

Modestusstraat 20
5101 BP Dongen
Telefoon 0162 - 313845
Giro 1122211
E-mail: afrikasteunfonds@planet.nl
Website Witte Paters: www.lavigerie.org

Ook door een legaat of een testamentaire beschikking kunt U het werk van de Witte Paters steunen.

Als U dit wenst, kunt U het op de volgende wijze formuleren " Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Sector van de Europese Provincie van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika (Witte Paters van Kardinaal Lavigerie) in Dongen",

Mogen we ook Uw aandacht vestigen op de mogelijkheid voor een lijfrente of jaarlijkse schenking, die bepaalde belastingvoordelen geeft.

Uw notaris en ook wij zelf kunnen U daar verder over inlichten.

P.S. Het is goed te weten dat de Postbank geen berichten meer doorgeeft aan de rekeninghouder die u op een acceptgiro hebt vermeld.